

Reserapport: St Barthelemy 2008

Torsdag 13/11

I väntan på flygtaxin så får jag beskedet att Air France strejkar... Paniken smyger sig på och jag ringer resebyrån och resekamraterna, kollar Air France hemsidan osv. Flighten verkar inte inställd så vi åker iväg.

På Kallax möts vi: Helena Stenberg, Brith Fäldt med medföljande, Helene Röckner med medföljande och Evelina Lif, som vann sommarens fototävling.

Framme på Arlanda försöker vi ta reda på mer om strejken men får inga besked. Vi går och lägger oss i hytterna på Rest and fly och hoppas på det bästa.

Fredag 14/11

Vi är uppe med tuppen för att kunna checka in i god tid. Det verkar inte vara några problem med våra flighter så vi åker iväg mot Paris och Charles de Gaulle. Inte heller i Paris stöter vi på patrull utan vi hittar rätt direkt, kliver ombord och startar den nära nio timmar långa resan mot St Marteen och Princess Juliana-flygplatsen.

Något spända är vi inför flygturen med det lilla planet mellan St Marteen och St Barth men det är ju bara roligt och glada och nöjda över att vara framme kliver vi ut i värmen! Det tar ett tag innan vi inser att ingen kommer för att möta oss och Helene ringer Nils Dufoe, som blir mycket förvånad över att vi har kommit fram. Och det visar sig att vi har haft enorm tur, vi kom med sista planet innan strejken bröt ut. Massor av svenskar blir kvar i två dygn i Paris innan de kommer sig iväg...

På kvällen blir vi bjudna på middag på mysiga The Hideaway i St Jean, när vårt hotell. Hotellet Le Tropical är mysigt och ligger på krönet av en av alla branta backar...



Brith Fäldt, Helena Stenberg, Helene Röckner, Evelina Lif

Lördag 15/11

Vi förbereder morgondagens firande av Piteå-dagen genom att göra i ordning vår fotoutställning på museet i Wall-house. Det blir jättefint och Guandalope-TV vill intervjua. Reportern ställer frågor på engelska, Helena svarar på svenska och Nils översätter till franska för så vill dom ha det!

Vi besöker också Le Select och träffar Marius Stackelborough, vilken härlig 86-åring! Med oss är Lars och Inger Edholm från Luleå. Lars besökte ön 1969 på ett sexveckors stipendium och är tillbaka för att uppleva ön igen.



Vi ordnar fotoutställningen

Söndag 16/11

Piteå-dagen. Iklädda pitetröjor anländer vi till kajen utanför Stadshuset och Wall-house där firandet ska gå av stapeln. Vi är med i barnens fisketävling, tittar på en fotoutställning från tidigare Piteådagar och tar del av programmet som består av uppvisningar av olika slag. Mitt på dagen är det dags att byta om för att delta i ceremonin vid minnesmonumentet på den svenska kyrkogården. Det är stämmingsfullt och vackert med tal, nationalsånger och bön. Naturligtvis skulle vi ha haft med oss en egen blombukett att lägga ned vid minnesstenen.

Efter ceremonin blir det cocktails, snittar och våra svenska småkakor utanför stadshuset, eller borgmästeriet som vi kom att kalla det. Småkakorna uppskattas och vi håller några korta tal och minglar i solskenet.

På aftonen är det dags för Gustavialoppet och vi hejar på de hjältar som tagit sig runt i hettan. Vid prisutdelningen är det tänkt att vi ska hålla vårt jubileumstal och överlämna vår gåva till St Barths invånare. Helena och Helene äntrar scenen men får innan tal och gåva vara med och dela ut medaljer till de barn som deltagit i barnens Gustavialopp. 300 stycken! Så när det är dags för tal har publiken minskat betydligt. Men gåvan, ett solur, blir överlämnad och vi bekräftar vår vänskap.



Fisketävling



Ceremoni på kyrkogården

Måndag 17/11

Vi startar tidigt för att hinna med en naturupplevelse innan vi ska träffa Marius Stackelborough på eftermiddagen. Colombier beach är en strand som man bara kommer till från havet eller genom att vandra i 20 minuter längs en stundtals ganska brant och otillgänglig stig. Det är varmt och insekterna fladdrar runt omkring oss, vi svettas och måste stanna och vila flera gånger. Men det är värt mödan, för stranden är underbar med en vy långt ut till havs, klippor och sand om vartannat och ett paradiset för sten- och snäcksamlare. Vägen tillbaka blir tung, det är uppför och om möjligt ännu varmare. Som tur är får vi träffa en stor sköldpadda som piggar upp oss lite.



Colombier beach



Skalman

Vi träffar Marius Stackelborough vid hans hem och besöker sedan den Galleria han byggt upp och som berättar om hans liv och utvecklingen av förbindelserna mellan Sverige och St Barth. En helt fantastiskt galleria och det blir många igenkännanden för oss och Marius har många fantastiska berättelser att delge. Marius bjuder oss även på middag på sonen Eddies restaurang, mycket gott och mycket trevligt. Marius är en fascinerande person som man aldrig tröttnar på att prata med. Med på middagen är Marina Nyman från St Barthelemysällskapet i Stockholm. Marinas man Olle var en av Marius bästa vänner och en viktig person för utbytet mellan Sverige och St Barth.



Marius Stackelborough och Helena Stenberg

Tisdag 18/11

Klockan 11.00 är det dags för officiell mottagning på "borgmästeriet". Vi får mer snittar och minglar på med svenskar och St Barth-bor. Vi i Piteådelegationen överlämnar vår andra gåva, en byst föreställande Daniel Solander och håller tal igen. Vi får också äran att motta St Barth-medaljen ur president Bruno Magras hand! Junikvintetten spelar och Maria sjunger. Junikvintetten som drabbats av Air France strejken och har instrument på vift nånstans i världen.



Brith Fäldt, Helena Stenberg, Bruno Magras, Yves Greaux

Junikvintetten och Maria

Vi får också möjlighet att sitta ned med Bruno Magras, Yves Greaux och Nils Dufoe för att tala om hur vi kan utveckla vårt samarbete ytterligare. Vi kommer överens om fem områden: skolan, kulturen, idrotten, näringslivet och ett särskilt projekt som handlar om att bygga ett "Piteåhus" på St Barth. Vi ska utse kontaktpersoner på respektive ort och Piteådelegationen tar på sig att skriva ned en avsiktsförklaring för varje område.

Senare på dagen är vi bjudna till Jean Magras underbart pittoreska pub/affär i Colombier. Vi träffar Daniel Blanchard, fd borgmästare, pratar med lokalbefolkningen, får smaka lokal mat och dryck och Junikvintetten spelar inträngda i denna lilla pub. En annorlunda upplevelse för oss alla tror jag.



Daniel Blanchard och Helene Röckner

Junikvintetten

På kvällen får vi gå på vernissage och titta på den svenska utställningen ”The illuminated Bible: The Book” där citat ur Bibeln illustreras med affischer och där bibelberättelser presenteras i glansiga magasin. Det är starka bilder som väcker reaktioner.



Dagens sista programpunkt blir film och föreläsning. Vi ska få se en film och Gustav den tredje och få ett föredrag av Svt:s dokumentärchef Astrid Ohlsen. Men det börjar med en lång film om vargar, vilket gör oss lite förvånade. Sen visar det sig att allt som sägs, sägs på franska utan översättning så flera av oss förstår inte, vilket förtar upplevelsen något...

Onsdag 19/11

Dagen ägnas åt att upptäcka ön för vi har ingen officiell programpunkt förrän till kvällen. Vi hinner med stränderna Cul de Sac, som har hotell, bungalows, café och aktiviteter och Grand Fond som är vacker med vild. Där är det varning för att båda pga av höga och starka vågor. I Corosoll hade vi tänkt titta på det lokala hantverket, som består av produkter flätade av palmlblad men vi kommer vid siestan och allt är stängt. En fin liten dam visar dock sina alster och den som vill kan handla.

Vi besöker Salinas, där man tidigare utvann salt ur havsvattnet och så blir det en stund till att köpa presenter till dom därhemma.



Grand Fond



Handarbete i Corosoll

På kvällen är det så dags för galamiddag och vi klär oss fina, packar mer presenter och beger oss till festen. Vi får utsökt men ovanlig mat, tillfälle att prata mer med våra vänner och möjlighet att ge en personlig present. Vi överlämnar en fin bok om Piteå och får själva ett vackert St Bart-smycke. Kvällen avslutas med underhållning på festplatsen.



Evelina, Helena, Brith och Helene



Smycket

Torsdag 20/11

Är sista officiella dagen och vi besöker en skola tillsammans med Nils Dufoe. Vi får träffa rektorn och flera klasser. Eleverna ställer sig upp vid bänken och hälsar unisont när vi kommer in. Det är vi inte vana med... Vi delar ut små presenter och pratar lite med de klasser vi får träffa. Hoppas verkligen att vi kan få igång ett utbyte skolelever emellan. För utbytet mellan St Barthelemy och Piteå kan och bör utvecklas så fler kan ta del av vänskapen!